

Start van de jubileumkaternen in de clubbladen van 2023 te beginnen in het jaar 2013.

Vanaf 2013 staan de verschillende tochten zeer beknopt in deze clubbladuitgave. De smeuge uitgebreide beschrijvingen van de tochten kunt u vinden op de site van TWC!

Het jaar van ons veertigjarig jubileum.



Het jaar wat dit keer niet begon met onze traditionele Nieuwjaarsborrel maar in het teken stond van diverse jubileumactiviteiten.

Op **10 januari om 16.30: Het jubileumboek klaar voor proefdruk!**

Een historisch moment voor TWC en ook voor de redactie: Jan Leenen, Rinze Jonkman, Pierre Mertens en Jan Rieken.

Het resultaat is veel meer geworden dan zij verwacht hadden. Uit het vele materiaal (de eerste 10 jaar beschreven door Jo Janssen), clubbladen vanaf 1978,

interviews, bijdragen van gastschrijvers en de beschikbare foto's hebben ze het boek samengesteld.

Hoe zijn ze te werk gegaan?

Na eerst een uitvoerig draaiboek gemaakt te hebben (juli 2012), zijn ze chronologisch in de tijd, te beginnen in 1972, gaan schrijven. De eerste maanden was het alleen maar uitzoeken wat te schrijven en vervolgens uren teksten maken. Maar daarbij werd tevens gekeken naar de foto's welke men erbij zouden kunnen voegen. Daarna hebben ze er veel specials met foto's aan toegevoegd.

Het was al vanaf december 2012 tot en met januari 2013 dat de puntjes op de "i" werden gezet.

Op 1 maart was het boek van 78 bladzijden gedrukt en op 9 maart werd het eerste exemplaar officieel, op onze jubileum-/reünieavond, door Wil Bruinsma aan mevrouw Hanselaar, burgemeester van Roerdalen, overhandigd.



Op **zondag 3 februari** stond TWC in de T.V. uitzending op de Lokale Omroep Roerstreek over 40 JAAR TWC POSTERHOLT. Dit in het programma Sjek met Eier (waar Piet Daemen en Wil Bruinsma informatie gaven). Na een prima ontvangst door Agnes en Paul Stijnen kregen Piet en Wil de gelegenheid over

de historie van TWC te praten. Maar ook werd door gerichte vragen van Agnes ingegaan over hoe het verder moet met de club gezien de toch flinke vergrijzing, waarbij het vooral ging over de vraag: als je de jeugd wil aantrekken, wat heb je ze als club te bieden?. Al met al een goede TWC promotie.

Zaterdag 23 februari jaarvergadering.

Locatie Zaal Roerzicht te Vlodrop.

Aanwezig: 47 leden. Afgemeld 12 leden.

ATB tocht: coördinatoren zijn ingesteld om hun eigen groepje personen te benaderen. Verkeersregelaars blijft probleem. Ook voor dit jaar 2013 vragen we om de cursus volgen. Nieuwe website: Wil bedankt Ton van Schoote daarvoor. Ook Jan Papparazzi wordt bedankt voor zijn bijdrages.

Ton geeft nog een korte toelichting over de nieuwe site. Men kan inloggen. Ook kan men werkgroepen aanmaken. Forum is ook een optie.

Bestuursverkiezing.

Rinze Jonkman treedt na 10 jaar bestuurs-schap af. Na een aantal mensen benaderd te hebben is Ton van Schoote bereid gevonden om de plaats van Rinze in te nemen. Wil bedankt Rinze voor zijn inzet de afgelopen jaren. Jan Rieken wordt in het zonnetje gezet. Hem viel die eer volkomen onverwacht te beurt voor onder andere zijn 25 jaar opvullen van het secretariaat.

Fietsprogramma 2013.

Robert Wilms geeft de toelichting. De routes zijn vooral klassiekers, maar ook nieuwe zoals Geulhem en een vernieuwde Knooppuntenroute.



Er staan ook enkele lange routes van de A op bij andere verenigingen. Dit wordt door de A-groep zelf geregeld. In verband met de geplande Mallorca-tocht staan enkele van die lange routes tegen het einde van het seizoen op het programma. Er zijn al vele Garmin routes beschikbaar. Vraag: kunnen deze ook uitgeprint worden? Dit

kan via Google-Earth. Men krijgt dan een kaartje.

Op 9 maart onze grote jubileum-/reünieavond met 210 genodigden in zaal Roerzicht te Vlodrop (aantal leden en partners 118, aantal oud-leden/(oud-)sponsors + gasten 92).



De avond werd bezocht door maar liefst 210 personen en zij genoten zichtbaar van een aantal artiesten en uiteraard van de drankjes en hapjes.

Burgemeester E. Hanselaar was speciaal aanwezig om een jubileumboek te onthullen en het eerste exemplaar in ontvangst te nemen van Wil Bruinsma, voorzitter in 2013. Een 78 pagina's tellend jubileumboek vol verhalen, foto's en herinneringen aan TWC.



Zij was onder de indruk van de vele prestaties van TWC Posterholt en vond het fantastisch dat deze vereniging een familiale uitstraling had.

In de Trompetter en OR6 werd in beeld en tekst hiervan uitgebreid verslag gedaan.

Tijdens deze feestavond werden de clubkampioenen van 2012 gehuldigd en uiteraard was het weerzien van sommige ouderen goed voor vele sterke verhalen.

TWC Posterholt kan terugkijken op een prachtige avond met een geweldige opkomst. Tot over 10 jaar?



Jubileumrit en opening seizoen werd in verband met bizarre weersomstandigheden op **23 maart** afgelast!

De lenterit staat op **23 maart 2013** op het programma: een lenterit voor de jubilerende 40-jarige Trim- en Wielierclub Posterholt. Maar jubelstemming? Niks van dat alles! Het is koud en even de neus naar buiten steken zorgt ervoor dat de neusdruppel al bijna bevriest. Deze koude bij de start van het fietsseizoen: nee, zoiets heeft nog geen enkele TWC'er meegemaakt. Rond het middaguur gevoelstemperaturen van minus 8. Start van de traditionele opening van het seizoen is het rondje Pierre Fonteyn, waarbij een eerbetoon wordt gegeven aan de reeds enkele jaren overleden bedenker van deze route in het bijzonder en aan de andere overleden leden van de club in het algemeen.

Een opening waarbij men zich toch wel andere weersomstandigheden had voorgesteld want bijeenkomst is 20!!! (ja, twintig) minuten voor een. Twintig minuten kou lijden, "Pin Lieje" om ook nog eens strak in het gelid te staan voor de fotograaf. Tja, dat strak staan zal met deze temperaturen geen probleem zijn. En die foto? Er is weinig ruimte voor die lach en als men over 10 jaar naar deze foto kijkt dan zal de eerste gedachte zijn: Wat is dat voor een club? Allemaal Michelin mannetjes! Dat het op 23 maart 2013 bar en boos was en dat menigeen met 7 lagen kleding aan de start stond, dat ziet men in 2023 niet meer aan de hand van die foto.

Er zit dus maar één ding op en dat was een wijs besluit nemen. De jubileumrit werd afgelast! Maar dat was nog niet alles. Ook de geplande Mallorca reis van oktober werd in maart afgelast door te weinig deelnemers.



plekje gevonden waar je warm en droog kunt fietsen en de bidon steeds wordt bijgevuld.

We schrijven nu al **10 april** en het wielerseizoen is nog steeds niet goed op gang gekomen. Na weken ijskoude dagen met een strakke noordelijke wind met een gevoelstemperatuur van -5 graden Celsius wordt het eindelijk een beetje lente, maar wel met regen. Gevolg: tot 13 april ingekorte routes en een sterk wisselend aantal deelnemers. Maar onze TWC'ers hadden, om toch de kilometers te maken, een fijn

C route Kelpen-Oler via Thorn, Roggel, Neer en Horn via "Germaine".

Zaterdag 20 april 2013, een route in de zon met frisse tegenwind bij een temperatuur van 12 graden in de schaduw. Wie ook lek rijdt maakt niet uit, het komt soms wel goed uit.



Even uitblazen van de harde tegenwind, terwijl Wim en collega's de lekke band door een perfecte samenwerking in no-time repareren. Gelukkig smaakte de koffie bij "Pietje" in Berg" perfect, zo ook de bonbons.

Woensdag 15 mei was het weer raak, 4x lek, is natuurlijk wel wat veel. De route van Maan was prima gekozen, gezien de weersomstandigheden. Rondje Kessel 65 km. met mooie rustige wegen. Alleen iets te vochtig. Maar met goede monteurs en genoeg CO2 patronen lukte het wel en het belangrijkste: iedereen is goed thuis gekomen.

Ondertussen schrijven we **23 mei** en is er opnieuw een dieptepunt wat het weer betreft. Te nat, teveel wind en daarbij dus ook nog eens veel en veel te koud. Al met al een voorjaar wat we nog nooit meegemaakt hebben.



Sinds mensenheugenis of beter gezegd; sinds de weercijfers opgemeten worden (en dat is al meer dan 100 jaar, is het niet voorgekomen dat de temperaturen op 23 mei onder de 10 graden blijven. Langzamerhand werd het weer eind mei en in juni beter en zijn er vele mooie routes verreden zoals Bilzen Classic, Klimtocht Zuid-Limburg en Elenroute. Maar heel bijzonder was dit jaar de

tocht naar het Duivelsbos, waar zelfs werd gesproken over hel en verdoemenis.

Ook in juni een extra ledenoverleg waar Piet Daemen een Jubileum-Eifelweekend 2014 presenteerde. Dit als alternatief voor het niet doorgaan van de Mallorcareis.

Hittegolf.

Wat we in het voorjaar aan zon en warmte veel te kort kwamen werd in juli tot in augustus ruimschoots goed gemaakt. Liefst twee maal kregen we een hittegolf. Maar ja, dit gaat altijd gepaard met flinke "onweders" en dat hebben de B - en C groep op **zaterdag 27 juli** mogen meemaken toen zij onderweg waren. De C-groep kwam precies bij het tankstation voor Grathem uit zodat ze

daar min of meer nog droog konden binnenvluchten. Daar werden ze door de beheerster gastvrij ontvangen. De garage werd open gemaakt en vervolgens had een aantal al snel de koffie gevonden met een gevulde koek. Krantje erbij, voor even was het goed, veilig en droog toeven. De B-groep had echter minder geluk en kreeg de volle laag. Ze zijn daarna maar gestopt bij een bekende bakkerszaak in Gilrath. Als verzopen katten en druipend van het water vroegen ze of ze wel binnen mochten komen. Geen probleem, ze werden gastvrij onthaald en later moest er zelfs een dweil aan te pas komen omdat ze de hele zaak blank hadden gezet. Met allemaal een Känchen Kaffee und ein Kuchen kwamen ze weer bij van de ontberingen en kwam er weer wat kleur op de wangen en een lach op het gezicht.

Zondag 25 augustus, voor het vertrek naar de **Eddy Merckx Classic**, werd de uitgestelde groepsfoto gemaakt. Dat TWC Postert tijdens deze route in de etalage gaat en reclame voor zichzelf gaat maken mag duidelijk zijn, immers meer dan 30 deelnemers (38! om precies te zijn) die vanuit Postert richting Roermond gaan. Bij de start in Postert (om 8.15 uur... en dat op zondag!) worden de laatste rimpeltjes nog even gladgestreken, het haar nog even in de scheiding gelegd en wordt met een dikke “cheeeeeeeeeesssssss” uit alle monden allereerst een groepsfoto gemaakt van “40 jaar TWC Postert”.



Eddy Merckx Classic Roermond: Het was goed om mee te maken dat TWC zich weer eens kon presenteren als club. Een prima zaak. Maar het was dan ook een thuiswedstrijd. Er waren deze dag ook min-punten. En dat was niet alleen het weer, maar o.a.

de route en verzorging waren duidelijk voor verbetering vatbaar.

Augustus was ook de maand van de eerste voorbereidingen voor ons



jubiläumweekend in 2014. Na genoeg aanmeldingen, vanaf juni, werd het hotel in Bad-Honnef bezocht en werden de eerste afspraken gemaakt.

Begin **september** een hoogtepunt voor ons lid **Jan Walraven**. Hij greep brons op het N.T.F.U. Nederlands Kampioenschap Toerfietsen in Asten.



Chapeau ook omdat het voor hem de eerste keer was dat hij hier aan deelnam. De prestatie was zelfs De Gazet de Limburger niet ontgaan. Op vrijdag 6 september stond dan ook een uitgebreid interview met hem. Met als kop "Een pietje-precies op het podium".

Wat is toerfietsen? De deelnemer geeft voorafgaand aan de wedstrijd het gemiddelde op wat hij wil fietsen. Het minimum is 18 kilometer per uur en maximaal mag je 28 kilometer per uur fietsen. Dat gemiddelde moet de fietser rijden op een onbekende route en zonder kilometerteller. Het is voor de deelnemer onbekend hoe het parcours loopt, of er heuvels in zitten en hoe lang het is.

Diegene die zijn vooraf opgegeven gemiddelde het dichtste benaderd, wint.

Zijn keuze was een snelheid van 25,5 kilometer per uur; uiteindelijk week hij anderhalve minuut af van zijn doel. De winnaar 20 seconden.

D'r **Duivelsbeusj** op **zaterdag 21 september** op het programma van de C-groep. Geen Duivels weer op een dag dat de C-groep voor het eerst het Duivelse bos gaat aandoen.

Voor de duivel niet bang ging de C-groep van start. En het ging prima! Maar zoals eerder ook bij de B-groep (in goede weersomstandigheden), kwamen zelfs gelouterde TWC'ers te poat te staan!

Het was genieten van deze Duivelse rit: TWC, lees de C-groep, was de duivel dit keer te slim af! Dat we veel te laat thuis kwamen was het zeker waard.



De laatste rit van het jaar was op **zaterdag 28 september**. Dat het een goede datum is blijkt al als men zich 's morgens uit de pyjama hijst en een stralend zonnetje iedereen tegemoet lacht. En de 18 graden onder de thermometer-hut



zorgen ervoor dat de opkomst – en dat is traditiegetrouw – erg groot is. Fietsen met mooi weer is natuurlijk een uitnodiging van jewelste. Máár er is meer die dag. Bij de Wieë aangekomen is het voor sommigen net een wedstrijd en wordt vol op de aanval gespeeld: “Op naar de vlaai..!!”. Keuze te over en de reclame “Zeve Zjmake” is hier toch wel van toepassing.

Na de rit van wordt namelijk – en het is goed dat wat dit betreft niet gebroken wordt met tradities – **de clubkampioen van het jaar 2013 bekend gemaakt**.

Wim Diesch werd derde (45 ritten) en **Jos Evertz** met 47 deelnames, als vice-kampioen, werd eervol tweede. Dan wordt de spanning nog even opgevoerd als de voorzitter spreekt over een groot kampioen (letterlijk iets minder groot), zelfs een kampioen met een internationaal aandoende naam (en dat wenst een club zich toch in het 40e levensjaar!). De voorzitter spreekt over een “Frans”man die de titel dit jaar gewonnen heeft.

Om aan alle spanning een einde te maken spreekt hij vervolgens de memorabele woorden: “EN DE CLUBKAMPIOEN 2013 IS met 48 deelnames

FRANS VAN DE BREKEL!”.



Jubileumtocht **ATB** tocht TWC Posterholt **17 november 2013**.



De jarige trakteert!
TWC Postert is 40
jaar en daarbij is het
ook nog eens de **25e
editie van de ATB
tocht**.

De mist is deze dag
gelukkig opgeklaard
maar de temperatuur
blijft jammer genoeg
steken op een
schamele 3 graden.

Maar voor de
liefhebber de ideale omstandigheid om deel te nemen aan deze – zoals wij van

menigeen hoorden:
“mchtig mooie tocht,
prima pauze plaats,
goede verkeersrege-
laars, veel mensen
van de organisatie in
het bos bij gevaarlijke
afdalingen of die jou
de juiste route aan-
geven!”.

En de liefhebbers: het
waren er 766!!

Het deelnemersveld
bestond uit sportieve-

lingen die van ver over de grens kwamen met deelnemers uit Haaren,
Waldfeucht, Schimmert, Brunssum, Nuenen, Utrecht en tot Haarlem aan toe.



De Pauzeplaats: het lijkt, nee het is één groot feestterrein! Hier wordt gekletst,
gezellig gekletst en er wordt gezorgd, goed gezorgd !!



Het “natje en droogje team”.

Jubileumjaar 2013 loopt ten einde.....

Het was een bijzonder jaar.

Al met al sloten we dit enerzijds succesvolle Jubileumjaar toch af in mineur. Onze gedachten waren toch vooral dit jaar in Vlodrop bij Jan Wassen en in Grathem bij Willy Beurskens.

Jan is nog druk bezig met zijn revalidatietraject. Helaas een week voor de Kerst is Willy Beurskens, na een lange en slopende ziekte, overleden in de leeftijd van 68 jaar. Willy was 10 jaar lid van TWC Posterholt. We zullen Willy blijven herinneren als een bescheiden en sympathiek mens.